



## Uitnodiging

We zetten de traditie voort:

Gezellig Kerstdiner in het gemeentehuis op **2e Kerstdag**.

Was u er de vorige twee keer ook bij? Dan weet u hoe gezellig het is om met elkaar te eten aan lange tafels, te genieten van het gezelschap en het lekkere eten. Kwam het er eerder niet van, maar leek het u altijd al leuk?

Jong en oud is van harte welkom!

We beginnen ook dit jaar om 16.00 uur en de avond eindigt rond 19.30 uur.

Wilt u graag aanschuiven, maar bent u minder mobiel en heeft u problemen met het vervoer? Geen probleem! U kunt worden opgehaald en thuisgebracht. Eet u halal? Geef dit dan door bij uw aanmelding.

De kosten bedragen ook dit jaar weer € 3,-- pp. Maar.. levert u een bijdrage aan het feest, door tafels te dekken, servetten te vouwen, een kerstverhaal te vertellen, een gerecht te koken, af te ruimen, af te wassen of wat er maar nodig is om er samen een gezellige avond van te maken, dan bent u ook vrijwilliger en schuift u gratis aan.

Wilt u ook iets lekkers koken? Natuurlijk betalen wij voor de boodschappen. Het koken doet u thuis, het opwarmen kan ter plekke.

**LET OP:** Aanmelden kan t/m 20 december a.s. bij:

Annemarie Smith 06-33107576, a.smith@welzijnlochem.nl

Ayse Boya 06-31495763, a.boya@welzijnlochem.nl

Zoe Pompe 0573-297000 (tussen 11.00 – 17.00 uur)

Ook voor vragen kunt u bij hen terecht!

Dit kerstdiner wordt mede mogelijk gemaakt door een samenwerking van vele vrijwilligers, Zozijn, Hooiplukker Maaltijden, Stichting Marga Klompé, CAVO Lochem, Nationaal Ouderen Fonds en Stichting Welzijn Lochem.

